

WWW.KINDYKIDS.GR



Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται... παιχνίδι!



“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”



Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.



28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940



Ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε ομόφωνα στο κάλεσμα του Ιωάννη Μεταξά και συμμετείχε με ενθουσιασμό στην επιστράτευση που ακολούθησε. Σχεδόν παντού η αναχώρηση των στρατιωτών για το μέτωπο είχε προλάβει πανηγυρικό χαρακτήρα.



Όσοι έμεναν πίσω
αποχαιρετούσαν τους
φαντάρους με ένα χαμόγελο
και την ευχή να γυρίσουν
πίσω νικητές.



Όλοι ήθελαν να πολεμήσουν.
οι μάνες έστελναν τα παιδιά τους
στον πόλεμο και ήταν περήφανεσ
αν και ήξεραν ότι μπορεί
να μην τα ξαναδούν.

Ο Ιταλός Μουσολίνι ζήτησε από την Ελλάδα να παραδοθεί.



ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς του απάντησε «ΌΧΙ».



ΜΕΤΑΞΑΣ



ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ





Τα χιόνια και ο παγετός ήταν μια από τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι έλληνες στρατιώτες.