

WWW.KINDYKIDS.GR



Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται... παιχνίδι!



“Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς”



Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν.





Όλοι οι Φιλικοί ορκίζονται πίστη
στον ιερό σκοπό της ελευθερίας
και ο παπάς ευλογεί τη σημαία.

Η σημαία είναι **άσπρη και γαλάζια**
Τα χρώματα που κυριαρχούν στην Ελλάδα
και φυσικά έχει στη μέση ένα μεγάλο
Σταυρό το σύμβολο της πίστης που
κράτησε ενωμένους τους Έλληνες.

Οι φουστανέλες που φοράνε οι Έλληνες
έχουν **400 πιέτες** όσα ήταν και τα χρόνια
της σκλαβιάς τους.

Σιγά σιγά οι Έλληνες παρόλο που δεν έχουν τα όπλα που έχουν οι τούρκοι και είναι πολύ λιγότεροι από τους Τούρκους κατορθώνουν να κερδίσουν κάποιες μάχες και αρχίζουν να απελευθερώνουν κάποια κομμάτια της Ελλάδας. Η Πελοπόννησος είναι η πρώτη που απελευθερώνεται.





Στα νησιά οι Έλληνες μπαίνουν κι αυτοί δυναμικά στον αγώνα για ελευθερία. Κάνουν τα εμπορικά πλοία πολεμικά και πολεμούν στη θάλασσα τον τουρκικό στόλο.



Ένα νησί που πέρασε πολύ δύσκολα τον καιρό της Επανάστασης ήταν η Χίος. Η Χίος καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι Έλληνες έμειναν εξαθλιωμένοι .

Ένας ξένος ζωγράφος ο **Ντελακρουά** συγκινημένος από το δράμα των Ελλήνων ζωγράφησε την καταστροφή.

Έτσι έγινε γνωστή η καταστροφή στο εξωτερικό.

Λίγο καιρό αργότερα θα καταστραφούν και τα **Ψαρρά** για τα οποία θα γραφτεί το πασίγνωστο ποίημα: «**Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη μελετά τα νεκρά παλικάρια και στην κόχη στεφάνι φορεί γινωμένο από λίγα χορτάρια που 'χαν μείνει στην έρημη γη...**»



Μετά τις πρώτες επιτυχίες των Ελλήνων ο **Ιμπραήμ Πασάς** και ο **Κιουταχής** έφτασαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Τούρκους. Οι Έλληνες που με κόπο κατάφεραν τις νίκες που κατάφεραν ως τότε τώρα κουρασμένοι έπρεπε να τα βάλουν και με νέους στρατούς των τουρκοαιγυπτίων.



Έτσι ξεκινάει μια καινούρια και πολύ δύσκολη περίοδος για τους Έλληνες με την πολιορκία του **Μεσολογγίου**. Οι Τούρκοι το πολιορκούν από στεριά και θάλασσα και κάνουν τη ζωή των κατοίκων δύσκολη. Αφού έχουν μείνει νηστικοί για πολλές μέρες αποφασίζουν οι Μεσολογγίτες να κάνουν **ηρωική έξοδο** και να αντισταθούν απέναντι στους Τούρκους.



Όσοι μένουν πίσω οι γυναίκες οι γέροι και τα παιδιά κλείνονται σε μια
μπαρουταποθήκη
και ανατινάζονται για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.

Με τη βοήθεια της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Αγγλίας που παίρνουν το μέρος της Ελλάδας
Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου οι Έλληνες νικάνε τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο και με
την υποστήριξη των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων το
πρώτο **Ελληνικό κράτος** μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς ιδρύεται.

