

WWW.KINDYKIDS.GR



Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται...
παιχνίδι!



“To Site για γονείς και νηπιαγωγούς”



Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική
ιδιοκτησία του KindyKids.gr
και διανέμεται δωρεάν.



Το χελιδόني Θ. Τρουπής

Μικρό μου



χελιδόني

Καλωσόρισες!

Πώς βρήκες το



μου;

μπαλκόνι

Πώς μας γνώρισες;

- Γνώρισα το



μπαλκόνι

απ' την πάστρα του

απ' το λευκό



σεντόνι

κι απ' τη



του.

γλάστρα

Ακουσαν τα παιδιά μου

τις φωνούλες σας.

Γνωρίζει η αφεντιά μου

τις μανούλες σας.

Η χελιδόνα Θ. Τρουπής

Μια



χελιδόνα

λέει στο χειμώνα:

- Φύγε, χειμώνα!...



κούκοι

, λελέκια,

άρματα σέρνουν,

μια



νύφη

φέρνουν

με τουμπελέκια.

Και ο χειμώνας

που ξεψυχάει

σιγομιλάει:

- Ελα, κυρά μου,

λιώσε τα



χιόνια

Παρ' τα νερά μου

θα σας χρειαστούνε

να δέσεις



άνθια

που σε



καλάθια,



καρποί

θα μπούνε.

Στο λήθαργό μου

τα όνειρά μου

γίναν



τραγούδια

δροσάτο αγέρι...

Ξύπνα τ'



αηδόνια

να σας ειπούνε

για να χαρούνε

οι συμπεθέροι.